



Yitzchak Yosef
The Rishon Lezion Chief Rabbi of Israel

יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ב"ה. כ"ז חשוון תשפ"א

דברי ברכה

הובאו לפני גליונות אחדים מתוך הספר **"ישם מדבר לאגם מים"** תוכו רצוף דברי מוסר והשקפה, מפי סופרים ומפי ספרים, מעשה ידי מזכה הרבים אשר בדברו מעריב ערבים כש"ת הר"ר **ירון ראובן שליט"א**, ובו יבואו ברינה דברי חיזוק והתעוררות אשר השמיע במקהלות עם, לעורר ישנים ולהקיץ נרדמים, לשוב כתשובה שלימה, לאהבה את השם, ולעבדו בלב שלם ונפש חפצה, לשקוד על התורה ולהתחזק בקיום המצוות, בד בבד עם תיקון המדות ותיקון המעשים, כי זה כל האדם. והגד הוגד לנו שבחו של המחבר, שעזב חיי שעה על מנת לעסוק בחיי עולם, והשליך מעליו עול החשבונות הרבים אשר חשבו בני האדם, וזיכהו השם לישב באהלה של תורה, ולישב בין ברכי תלמידי חכמים, להתבטל לגדולי הדור, ואחרי זמן זמנים זמניהם הפך בס"ד לכלי מלא ברכת השם, החל להשקות עורו צאן קדשים מיינו הטוב שעלה על גדותיו, בעיקר בקרב אחב"י בגולה אשר לדאבון הלב רחקו מתורה ומצוות, ולא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו, ומיגו דוכי נפשיה זכי נמי לאחריני. ודבריו קילורין לעינים כי מן המקדש המה יוצאים, וזכה להשיב רבים מעון, אשרי חלקו. גם זיכהו השי"ת להקים אירגון **'בעזרת השם'** לתורה וגמילות חסדים בארץ הקודש ובגולה, לזיכוי הרבים ולחזק ברכי דרבנן דשלהי, ועמו בעצה אחת הני תרי צנתרי דדהבא תלמידי חכמים מופלגים ומרביצי תורה לעדרים מארצנו הקדושה, הלא המה הרה"ג רבי אפרים כחלון שליט"א, מחבר ספרים נכבדים כהלכה, והגאון רבי יוסף חיים מזרחי שליט"א, דיין ומג"צ בעיר ביתר.

וזו הדרך ישכון אור, שיהיה האדם מרבה מקנתו בתורה, וביראת השם טהורה, ויתמיד בלימוד המוסר ותיקון המידות. ומתייעץ בענוה עם חכמי התורה, ולא תזוז ידו מתוך ידם, ורק בהגיע עיתו עת דודים יצא להרביץ תורה וללמדה לאחרים. ואז נכון ליבו בטוח שלא תצא תקלה מתחת ידו. בניגוד למה שמצוי בדורינו דור יתום שישנם שטרם קרו וטרם שנו כדבעי, ובעיקר לא שימשו תלמידי חכמים כל צרכם, והם מקהילים קהילות ברבים, ופוסעים על ראשי עם קודש. ואחרון הכביד שהם מתנשאים לומר אני אמלוך. וחולקים על תלמידי חכמים אשר קטנם עבה ממתניהם, ויש שהרהיבו עוז לחלוק ברמות רוחא על גדולי הדור, אשר משאתם יגורו אילים, הן בענייני הלכה והן בענייני השקפה, השם הטוב יכפר בעדם.

ולא נצרכה אלא לברכה להרב המחבר שליט"א, כי יזכה לברך על המוגמר בקרב ימים, ויפוצו מעינותיו חוצה, לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים, שובע שמחות וכל טוב אמן

בברכת התורה

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ואב"ד ביה"ד הגדול

