



Be'Ezrat HaShem Inc

הרב אפרים כחלון שליט"א



Founded in 2016, in Boca Raton, FL, Be'Ezrat HaShem Inc. is a Jewish 501 (c)(3) nonprofit organization committed to KIRUV—Bringing people closer to HaShem and His Torah.

Our Kiruv message is spread throughout the world via our online presence through our own website

www.BeEzratHaShem.org, Social Media, as well as 3rd party relationships with major organizations such as TorahAnytime.com. We are also distributing our CDs and Kiruv Packages by mail as well as in the many lectures and seminars by our Rabbi's around the world.

www.BeEzratHaShem.org



דף היומי כוחו של מעשה קטן.

בודאי לא אחת עוצר וחושב האדם על הרעיון העצום והגפלא הזה של דף היומי מי הוא מחוללה? וכיצד נוצר? רעיון שטומן בחובו שכל יהודי יכול לסיים את כל התלמוד פעם אחת או אפילו פעמיים במשך ימי חייו.

הגאון מהר"ם שפירא מלובלין ראש ישיבת יח"ל (ישיבת חכמי לובלין) הוא מחולל הרעיון הכביר הזה.

יושב היה הגאון בבית המדרש ומביט בתלמידי החכמים השוקדים על דפי הגמרא בניגוע רבה ועצומה מידי פעם אחד מן הלומדים הופך את דף הגמרא בחייו משביע רצון ובהנאה גדולה, עוד דף מתוך אלפיים שש מאות שישים ושש וחצי (2666.5) דפי התלמוד בבלי הצליח הוא לסיים. אכן אין הנאה גדולה מזה!

אדם העמל לפרנסתו נכנס לבית המדרש מביט בעמלי התורה היגיעים בתלמודם ונאנח אוי מתי גם יהיה חלקי עימהם? מתי גם אני אוכל לשבת וללמוד דף גמרא כמו שצריך או אפילו לסיים מסכת? מחשבות אלו היו לו כחלום מתוק ותו לא. נוטל הוא חומש עם רש"י ולומד בו כפי הבנתו.

רואה הגאון ר' מאיר שפירא מלובלין זצ"ל את חשקו של אותו יהודי פשוט. ומנגד רואה שאף אצל הת"ח המופלגים בעמל התורה רחוק הדבר שיסיימו את כל הש"ס ובמחוחו הגאוני מתחיל לבצע דף רעיון.

אברך צעיר היה הגאון הנ"ל באותה העת ועל אף רצונו העז ידע על כל הקשיים המרובים שיעמדו בדרך לביצוע רעיונו הגאוני. רעיון שעל פי האמת כבר נבט בהיותו ילד – אך דק עתה הגיע לידי ביצוע, אור עצמו והלך לכהן הגדול שבימיו הלא הוא מרן החפץ חיים זצ"ל להסיח לו את כל הרעיון.

"כבוד הרב" – שטח האברך הצעיר, עלה בראשי רעיון כיצד יזכו כל בית ישראל לסיים את הש"ס בימי חייהם ואפילו יותר מפעם אחת. מרן החפץ חיים זצ"ל שהיה אז בוקנתו המופלגת רכן אל עבר האברך הצעיר לשמוע מה בפיו.

"הרעיון הוא פשוט" – אמר האברך הצעיר, כל יום מימות השנה ילמד אדם דף אחד בלבד וכך דף יצטרף לדף ועוד ועוד עד שבתוך כשבוע שנים יזכה כל אדם שיתמיד בלימודו בקביעות לסיים את כל התלמוד בבלי.

החפץ חיים נהנה מן הרעיון הפשוט והגאוני וחשב כיצד לפרסם את הדבר בכל גלילות ישראל. ולפתע עלה רעיון במחוחו ואמר – "ר' מאיר הנה עוד מעט עושים כינוס גדול לכבודה של תורה קהל אלפים יבואו והרבה מגדולי ישראל יהיו שם בא לשם ותציע רעיון זה בפני כולם וכך יתפרסם הדבר".

הסכים האברך הצעיר ר' מאיר שפירא לרעיון ונפרד בלב שטח ממרן החפץ חיים.

ביום הכנס הגדול הגיע החפץ חיים זצ"ל מבעוד מועד למקום וחיכה לאברך הצעיר שיכנס לאולם. אלפי יהודים ות"ח התכנסו למקום הכינוס. ביניהם ת"ח מופלגים ועצומים. והנה לאחר דקות מספר נכנס האברך הצעיר ר' מאיר שפירא מלובלין לאולם. החפץ חיים בראותו עמד מייד מלא קומתו לכבודו של האברך. רחש לחש עלה בקהל מיהו האברך הזה שהחפץ חיים עם כל גאונותו וזקקו וזקנתו קם לכבודה? בודאי הנה אחד מגדולי הדור או מהצדיקים הנסתרים שברוך שחו אחד עם השני.

ואכן כאשר הציע הגאון ר' מאיר שפירא זצ"ל את רעיונו נכנסו דבריו בלב השומעים בדרך הסלולה ששלל קודם לכן החפץ חיים בקימה לכבודו. ומאו ועד עתה זכו עשרות אלפי יהודים לסיים את התלמוד אשרי העם שככה לו.

כמה מוסר עצום ורב אפשר ללמוד מזה המעשה. כיצד יש בכח יהודי אחד לזכות כ"כ הרבה יהודים בלימוד תורה. ולזכות בעצמו בזכויות עד אין מספר. וכיצד מעשה קטן של קימה מלא קומתו יכול לגרום להאדרת התורה בכל קהילות ישראל.

ולנו לא נותר אלא לשבת בבית המדרש ולהתמיד בכל יום ויום על הדף היומי. ובבא העת נזכה אף אנו לסיים את התלמוד בבלי.